

Hotel Auditorium
STOCKHOLM

NORRA BANTORGET & VASAGATAN



Auditorium var namnet på byggnaden som uppfördes på denna plats som hotell- och biografsalong inför de olympiska spelen 1912. Tidigare fanns en gasklocka här. Murarna till gasklockans bassäng fick stå kvar som ram för den stora runda biograf- och konsertlokalen.

Auditorium fungerade även som lokal för Stockholms konserfförening innan Konserthuset stod färdigt 1926.

Denna stora möteslokal spelade en viktig roll i arbetarrörelsens verksamhet under tre decennier. Fackliga kongresser, 1930-talets solidaritetsmöten för den antifascistiska kampen i Spanien och Österrike liksom sammandrabbningarna med de inhemska nazistorganisationerna ägde rum här. Under andra världskriget var det här som stora solidaritetsmöten genomfördes för det ockuperade Norge.

1942 bytte Auditorium namn till Vinterpalatset och 1958 byggdes salongen om till att enbart vara en biograf.

LO tillsammans med GS-facket, dåvarande Träindustriarbetareförbundet och Målareförbundet lät bygga det nuvarande huset 1980 och äger alljämt fastigheten som rymmer förbundsexpeditionerna för GS-facket, Hotell- och Restaurangfacket samt Transportarbetareförbundet.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Minnesmärket över

Auditorium

Olof Palmes gata 31

invigs den 15 mars kl 16.00

av

Elisabeth Brandt-Ygeman, LO

Mikael Johansson, Målareförbundet

Per-Olof Sjöö, GS-Facket

Varmt välkomna!

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap